



## Laat het licht ruimte krijgen

Terwijl ik dit stukje schrijf, geniet ik van een periode van 'vrij' zijn. Even pas op de plaats en weer opladen. Even lucht happen om weer verder te kunnen, zoals ik het soms voor mezelf zie. In de hectiek van alledag, waarin we moeten rennen en hollen om alle ballen hoog te houden, lijkt het alsof we soms onze adem inhouden om alles te kunnen volbrengen.

Ontspannen, herbronnen om weer verder te kunnen. In dat licht zijn we als gezin een dagje naar het Hallerbos geweest. Dit bos ligt net onder Brussel en is bijzonder vanwege de wilde hyacinten die daar bloeien overal in het bos. Wil je het bos op z'n mooist

bewonderen dan moet je ernaartoe in de periode dat de blaadjes van de bomen net tevoorschijn komen. Mooie, frisse groene blaadjes aan de soms oude takken van de nog oudere boomstammen. Om dan dat betoverende en bijna fabelachtige tapijt van paarse hyacinten. Om dan nog maar te zwijgen over het licht dat door de bladeren de hyacinten als het ware in de schijnwerpers zet. Een bijzondere ervaring om daar rond te lopen. Mensen komen dan ook van heinde en ver rond april naar deze plek toe.

Echter is het niet vanzelfsprekend om het bos op z'n mooist te zien, want het is een delicaat spel van timing. Ga je te vroeg, dan zitten er nog geen blaadjes aan de takken en de hyacinten bloeien nog niet. Ga je te laat, dan is er door het bladerdek geen ruimte meer voor het zonlicht om de hyacinten hun lichtpaarse kleur te geven en zijn ze donkerder van kleur en heeft het net minder die betoverende frisse kleuren. Lopend door het bos realiseer ik me dat we als mens telkens op zoek moeten naar deze balans, willen we op ons mooist zijn. Mens zijn zoals God ons bedoeld heeft, zoals pastor Visser dat noemt tijdens de 'Hemelse koffie'. De balans tussen alle dingen die onze aandacht en tijd vragen. Dit geldt niet alleen in het werk en het gezin,



maar evenzeer ook in onze geloofsgemeenschap. We zijn niet bezig op ons eigen eilandje, maar we zijn bezig om ons plekje van Gods wijngaard (de parochie) te verzorgen. Al die plekjes zijn verbonden met elkaar en kunnen elkaar ook verrijken. Afgelopen maand hoorde ik iemand zeggen dat hij niet zozeer spreekt over vrijwilligers, die werkzaam zijn in de parochie, maar dat hij hen eerder ziet als medewerkers van Gods wijngaard. Een mooi beeld dat uitdrukt dat we een bepaalde bijdrage, betrokkenheid én tevens verantwoordelijkheid hebben binnen de gemeenschap. Dit geldt niet alleen voor vrijwilligers, maar voor alle gelovigen,

aangezien we op onze eigen manier ons steentje zouden moeten bijdragen aan dat Rijk van God. Als betrokken burens, goede ouders, als ... vult u zelf maar in. Dit alles mogen we dan doen met behulp van het Licht. Het Licht dat Christus is. Zoals in het Hallerbos het zonlicht groeikracht en kleur geeft aan bladeren en bloemen, zo zie ik ook Christus' licht in ons leven. Hij wil er in ons leven zijn om het beste uit ons te

halen, maar wel zo dat we daarmee een ander ook tot zijn of haar recht laten komen. We hebben Christus' licht nodig, al denken we dat soms van niet. Waarom zouden we het geen kans geven? We kunnen er alleen maar beter van worden. Christus heeft ons zoveel te bieden. Ik merk het als ik met mensen bid, voor en met hen. Als ik mensen hun huis mag zegenen, opdat hun huis een warm en gastvrij thuis mag zijn, waar God aanwezig mag zijn. Of als mensen vragen om de ziekenzegen, voor kracht en steun in hun ziekzijn. Mooie en bijzondere momenten waarop Gods licht de mens(en) centraal stelt en nabij is. De zomer is in aantocht, het warme licht verwelkomen we met open armen. Mogen wij het Licht van Pasen, het licht dat Christus is ook verwelkomen in ons hart, opdat we als geloofsgemeenschap mogen groeien en staan in Zijn licht.

*Pastoraal werker Lâm*

## Feest in de kerk, feest met de pastoor

Zondag 19 mei viert pastoor Ruud Visser dat hij twaalf en half jaar priester is. Die dag is er om 10.30 uur een eucharistieviering in de St. Bonifaciuskerk, waarin het pastoraal team voorgaat en een gelegenheidskoor bestaande uit zangers en zangeressen uit alle kernen de viering zal opluisteren. Er is ook kinderwoorddienst. Na afloop van de viering is er feest in de tuin van de pastorie, waar koffie en thee zal zijn. Ook aan de kinderen is gedacht. Omdat we hopen dat er veel parochianen naar de kerk zullen komen kan er een parkeerprobleem ontstaan. Daarom de vraag: als het enigszins kan kom dan niet met de auto. Als u wel met de auto komt dan kunt u beter niet de Paradijslaan inrijden om daar te parkeren, maar in de straten in de omgeving een parkeerplaats zoeken. Wij hopen dat velen dit feest mee komen vieren.

*Het parochiebestuur*

## Vanuit het parochiebestuur

Het parochiebestuur kwam bijeen op 7 maart en 11 april jl. Tevens is het parochiebestuur en het pastoraal team bijeen geweest op 22 maart jl. om een eerste aanzet tot visievorming te formuleren 'wat voor Kerk willen we zijn'. Hierbij weer een korte samenvatting.

- Het parochiebestuur spreekt met een groep parochianen uit de kern Michael en Bernardus ( die zich verontruste parochianen noemen) Dit gebeurde o.a. op 17 jan. en 21 maart.
- Vanuit deze groep hebben drie personen en twee parochiebestuurders met elkaar de notitie 'visie op de kern' geschreven.
- De notitie beschrijft de ontstane situatie en schetst een aantal mogelijke scenario's m.b.t. pastorie en tuin. Het parochiebestuur waardeert de ontvangen notitie en neemt die mee in de verdere visievorming die op dit moment plaatsvindt.

- Joke Hoppenbrouwer is benoemd tot lid van de commissie van beheer van de kern Rijndijk. Zij en Liselotte van Dijk volgen Jos Heemskerk op als budgethouder van de kern.
- De Bernarduskerk krijgt een AED (defibrillator).
- De jaarrekening 2018 is nagenoeg gereed voor bespreking en vaststelling.
- Naar aanleiding van de brainstormmiddag met pastoraal team en parochiebestuur is uitgesproken dat we vooral willen werken aan een zichtbare, inclusieve kerk die ruimte biedt aan zoekers en van betekenis wil zijn als netwerk van liefde. We moeten echter ook onder ogen zien dat ook onze parochie krimpt en vergrijsst. Toch zien we genoeg kansen omdat we een waardevolle boodschap te vertellen hebben! Op 7 juni vervolgen we onze visievorming, maar dan gericht op de kernen. Hoe kunnen we de kernen levend houden? Hierbij is

het pastoraal thema 'meer dan verbindend' uitstekend van toepassing.

- In oktober komt vicaris van Deelen vanuit het bisdom een visitatiebezoek brengen aan de parochie. Overdag zal hij één of meer van onze kerkgebouwen inspecteren en een gesprek voeren met het pastoraal team; 's avonds ontmoet hij vervolgens de leden van het parochiebestuur voor overleg.
- Voor de muzikale ondersteuning in de Bonifaciuskerk heeft het parochiebestuur toestemming gegeven tot de aanschaf van een tweedehands vleugel; dit instrument is inmiddels gearriveerd.
- Enkele parochianen zullen aan het einde van het seizoen de parochieonderscheiding in ontvangst mogen nemen.
- Er is nog niemand gevonden voor de opvolging van Marijke Dobbe op het centraal secretariaat.

*Marien Verhulst, gespreksleider*

## Lintjesregen 2019

Tijdens de lintjesregen kreeg ook een aantal parochianen een koninklijke onderscheiding mede voor hun inzet binnen de parochie.

Allen zijn benoemd tot lid in de orde van Oranje-Nassau.

- *Mevrouw J.C. Moerings (88 jaar) uit Alphen aan den Rijn* zet zich sinds 1977 in voor de samenleving. Vanaf dat moment is zij vrijwilliger in het kerken- en bejaardenwerk van parochie H. Thomas (daarvoor parochie De Heilige Geest). Zo was zij actief in de werkgroep Open Dag van de parochie, bij het wekelijks opzetten van de leduurtafel bij de parochievieringen. In 1981 werd zij lid van de Commissie Pastoraal Bezoek. Dit deed zij tot 1997. Vanaf 1981 begeleidt mevrouw Moerings bewoners van het verpleeghuis Oudshoorn die dementie hebben op zaterdagochtend naar de kerkdienst.
- *Mevrouw A. de Jong-Demoet (72 jaar) uit Alphen aan den Rijn* is sinds 1 januari 1986 vrijwilliger in verpleeghuis Oudshoorn, onderdeel

van de Alrijne Zorggroep. Decoranda is actief bij de geestelijke verzorging. Haar taken zijn op zaterdagochtend het ophalen en terugbrengen van bewoners voor de kerkdiensten, de communievieringen en de katholieke zintuiglijke vieringen. Ook begeleidt ze de bewoners tijdens deze vieringen.

- *De heer N.A. Hoogeveen (74 jaar) uit Zwammerdam* is meer dan 50 jaar actief bij diverse clubs en verenigingen in Zwammerdam. Ook al vele jaren coach bij de wielervereniging Avanti. Bij de parochie H. Thomas is hij behulpzaam bij het onderhoud van de begraafplaatsen.
- *De heer P. Hoeksel (71 jaar) uit Alphen aan den Rijn* is sinds 1967 werkzaam als vrijwilliger bij de parochie Heilige Thomas, voorheen Parochie Bonifacius. Inmiddels ruim 50 jaar - bekleedt hij de functie van lector in de kerk. Na zijn pensionering in 2010 heeft hij zich ook nadrukkelijk op de taak van vicevoorzitter gericht. Hij vervulde deze functie sinds 1 januari

2011 tot 31 december 2018. De laatste jaren houdt de heer Hoeksel zich intensief bezig met het uitzoeken, organiseren en integreren van het kerkelijk archief met het streekarchief. Van 2010-2018 is de heer Hoeksel voorzitter van de Stichting Katholieke Bond voor Ouderen in Alphen aan den Rijn en van 2016-2018 voorzitter van de Stichting Overleg Samenwerkende Ouderenorganisaties (OSO) Alphen aan den Rijn. Van 1986 tot 1999 was hij (mede)auteur van meerdere publicaties over de Joodse Gemeenschap in Alphen aan den Rijn en publicaties voor de Historische Vereniging Alphen aan den Rijn. En redactielid van de Historische Vereniging Alphen aan den Rijn.



Alle gedecoreerden van harte gefeliciteerd met deze onderscheiding.

## Hemelse koffie met pastor Ruud Visser

Vanwege het priesterjubileum van onze pastoor Visser, heb ik hem als collega gevraagd of ik bij hem mocht genieten van een kopje koffie. Samen hebben we in de Goede Week tijdens de lunch genoten van vers gezette koffie en heeft hij de volgende antwoorden gegeven:

### Wie ben je?

“Ik ben iemand die zich met hart en ziel wil geven vanuit het evangelie voor de Kerk en die dit graag wil delen met anderen. Hoewel ik kom uit een gezin met ouders die niet bijzonder vroom waren, had ik enkele broers die ook theologie gestudeerd hebben. Aan het klein seminarie Hageveld te Heemstede en aan de KTHA te Amsterdam - de voortzetting van het groot seminarie Warmond vanaf 1967 - heb ik mijn opleiding gekregen. In Amsterdam werd uitstekend bijbelse theologie onderwezen. Dat heeft mij een goede ondergrond voor mijn leven gegeven. Daar heb ik ook vrienden voor het leven gemaakt. Dat vind ik belangrijk, samen met anderen dingen doen, samen gemeenschap vormen.”

### Een hemels moment:

“Als mensen het geloof voelen, dan gebeurt er onverwachts iets bijzonders. Zelf vind ik het een hemels moment, wanneer het kleine overwint, wanneer de underdog er met de kampioenschaal vandoor gaat. Maar dat heb ik nog meer in mijn geloofsbeleving: wanneer ik meemaak dat een zogenaamde ‘kleingelovige’ het evangelie waarmaakt en van iets groots getuigt.”

### Waarom heb je destijds ‘ja’ gezegd tegen het priesterschap?

“Eigenlijk is de roeping om priester te worden nooit weggeweest sinds het klein seminarie. Het gevoel dat ik het niet voor mijzelf doe, is blijvend en sterk. Jezus Christus is het centrum van mijn leven; ik wil me aan Hem spiegelen en vertrouw me toe aan Hem. Als pastoraal werker en later als priester sta ik in dezelfde relatie met Hem. Als priester mag ik op een bijzondere manier in Zijn dienstwerk staan.



Maar het belangrijkste is: je leven in dienst stellen van het evangelie. Dit heb ik gestalte proberen te geven als pastoraal werker, later als gedelegeerde voor de pastoraal werkers en ook als priester. Ook al ben ik nu pastoor, de roeping tot dienstbaarheid moet terug te zien zijn in mijn priesterschap. Als priester probeer ik samen met de gemeenschap op te trekken als Kerk van Jezus Christus. Samen met Christus leiding geven aan de gemeenschap. Dat heb ik gevonden in de Thomas-parochie.”

### Wat betekent geloof voor je?

“Geloven is vertrouwen in de God die er-zal-zijn: de God van Jezus Christus, de God van Israël. Dat vertrouwen tot uitgangspunt van je leven maken is voor mij geloven. Proberen daar in het leven vorm en inhoud aan te geven. Dat begint natuurlijk al met je doop, en door mijn werk in de liturgie, diaconie, catechese en het pastoraat ben ik daar nog intenser mee bezig dan daarvoor. Ook gebed en meditatie dragen daartoe bij. Persoonlijk en gezamenlijk; want geloven doe je samen. Geloven kan op vele manieren, want er zijn natuurlijk mensen die andere mogelijkheden en kansen hebben gekregen dan ik. Je moet dan samen een weg zien te vinden in dat geloof. Voor mij zijn preken een belangrijk instrument hierbij. Ik preek op de eerste plaats om zelf een groter geloof te krijgen en op de tweede plaats hoop ik dat ook anderen er iets van kunnen opsteken. Ik probeer door te dringen in het verhaal van de Schrift en bied wat ik dan vind, anderen aan. Dit geldt ook voor catechese, zoals het bijbels leerhuis. Eigenlijk geldt het voor alle vormen van kerkelijk werk.”

### Wat zou je God vragen, als Hij direct antwoord zou geven?

“Dan zou dat toch de vraag naar het lijden zijn, omdat het één van de grootste vragen in het geloof is. Je blijft daar naar een antwoord zoeken. In deze Goede week is het mooi om te weten dat God solidair is in ons lijden. Hij is niet de oorzaak van het lijden door ziekte, dood, ondergang en verdriet. Het lijkt me een belangrijke godsvraag, waardoor we God beter

leren kennen. Op die waarom-vraag krijgen we geen antwoord. We moeten er zelf mee leren leven. Als mensen mij vragen naar het lijden, dan laat ik de vraag als geheim dan ook maar bestaan. Wij mensen krijgen daar immers geen antwoord op en we kunnen daar ook geen woorden aan geven. Het is voor mij geen praktische vraag, maar een geloofsvraag. Het is geen vraag vanuit een twijfel: hoe kan God bestaan als er lijden is? Er is God, er is lijden. Wij mogen vertrouwen dat God er is in en met ons lijden.”

### Wie is Jezus voor jou?

“Hij is voor mij de Christus, de Mensenzoon, de Heer. Jezus is de Christus, omdat Hij de Gezalfde is, de gene die door God is aangewezen, die ons voorgaat in het leven. Zoals Israël Gods oogappel is – de eerste onder de volken – zo is Jezus De gene die door God is gezonden. Jezus is ook voor mij de Mensenzoon, omdat we in Hem kunnen zien hoe God de mens bedoeld heeft. Hoe de mens in zijn zuiverste bedoeling is door God. Jezus is dan ook de eerste van de schepping, de nieuwe Adam. De aarde is voor de mens gemaakt en het gaat niet altijd goed.

In Jezus laat God zien: de mens, die God had willen maken. Zo zullen wij allen zijn bij de voltooiing. Jezus is voor mij de Heer, doordat ik mij laat leiden door Hem. Bij wie ik terecht kan en die mij aankijkt. Hij opent de ogen voor de uniciteit van ieder mens. Voor mij is Hij een realiteit in de viering van de eucharistie, in mijn gebed, in de omgang met mensen, zowel parochianen als niet-parochianen.”

De tijd vloog voorbij en voordat we het wisten moesten we weer terug naar de realiteit van het pastoraat: het wekelijkse teamberaad. Ik dank je voor de lunch én natuurlijk de koffie, maar vooral voor deze inking in je persoonlijke geloofsbeleving en staan als pasto(o)r in de parochie. Moge God voltooien wat Hij in jou begonnen is.



Collega Lâm



## Liturgie de komende tijd

### Eerste communievieringen

Op zondag 12 mei is er om 9.00 uur een eerste communieviering in de Engelbewaarderskerk en om 11.30 uur in de Bernarduskerk. Op 26 mei om 10.30 uur vindt de viering van de eerste communie plaats in de Bonifaciuskerk.

### Twaalf en een halfjarig priesterjubileum van pastoor Ruud Visser

Op 18 mei gedenkt pastoor Ruud Visser dat hij 12 ½ geleden in de kathedraal van Rotterdam tot priester werd gewijd. Dit jubileum vieren wij op zondag 19 mei. Op die zondag zal pastoor Visser om 10.30 uur in de Bonifaciuskerk voorgaan in de Eucharistieviering. Er zal een gezamenlijk koor van parochianen zingen. Deze viering zal in dat weekend de enige viering in heel de parochie zijn. Na de Eucharistieviering is er aansluitend feest in en rondom de Bonifaciuskerk. Elders in dit blad treft u meer bijzonderheden aan over dit feest.

### Hemelvaartsdag

Op donderdag 30 mei is er om 9.30 uur een Eucharistieviering in de Bonifaciuskerk en om 10.00 uur een viering in het weiland bij de familie de Jong, Bent 5 in Hazerswoude-Dorp.

### Pinksternoveen

Deze zal plaatsvinden van 31 mei tot en met 8 juni. Zondag 2 juni is er om 10.00 uur een oecumenische viering in de benedenzaal van de Bron, met tevens kinderwoorddienst. De Pinksternoveen trekt, zoals gebruikelijk, in twee routes langs de kerken in de omgeving. Meer informatie hierover treft u elders aan in dit blad. Er is een feestelijke slotviering op zaterdag 8 juni om 19.00 uur in de kerk van de H. Joannes de Doper aan de A. P van Neslaan 50 in Boskoop.

### Pinksteren

In het weekend van 8 en 9 juni vieren we in alle kernen het Pinksterfeest. Tijdens het Pinksterfeest is de collecte-opbrengst bestemd voor de Nederlandse Missionarissen. Op deze zondag wordt ook het 'feest van de geest' aan de Zegerplas gehouden. Elders in dit blad en op de website kunt u meer lezen hierover.

### Vormsel

Op zondag 16 juni vindt om 10.30 uur in de Bernarduskerk de toediening van het sacrament van het Vormsel plaats. Tijdens deze viering worden jongeren uit alle vier de paro-

chiekernen van de H. Thomas gevormd.

### Gezinsvieringen, kinderwoorddiensten en terugkomviering 1<sup>e</sup> communicanten

Op zondag 2 juni is er om 9.00 uur een gezinsviering in de Engelbewaarderskerk. Op 23 juni om 11.00 uur is er in de Bonifaciuskerk een gezinsviering en tevens terugkomviering voor eerste communicanten. Tijdens de viering is er kinderwoorddienst voor kinderen tot en met 6 jaar. In de Bron vinden de kinderwoorddiensten plaats op de zondagen 16 en 30 juni. De laatste kinderwoorddienst voor de vakantie zal in het volgend rooster op zondag 14 juli plaatsvinden, de zondag waarop de communicanten in de Bron nog een keer gezamenlijk in de terugkomviering aanwezig zullen zijn.



### Sacramentsdag/diaconale zondag

In het weekend van 22 en 23 juni vieren we het feest van Sacramentsdag, de instelling van de Eucharistie, en staan de vieringen in het teken van de diaconie. De opbrengst van de collecte in deze vieringen gaat naar de PCI, "Parochiële Caritas instelling" en komt ten goede aan een diaconaal doel.

### Naamdag H. Thomas

Op 3 juli is het de naamdag van de H. Thomas. Dit vieren wij met een gebedsviering om 19.30 uur in de Bron.

### Parochiekerndagen

De parochiekerndag van de parochiekern Bonifacius is op zaterdag 29 juni, voorafgegaan door een feestelijke viering om 19.00 uur. In de parochiekern Michael/Bernardus wordt de parochiekerndag gehouden op zondag 30 juni, en begint met een viering om 10.30 uur. De parochiekerndag van de parochiekern Engelbewaarders wordt gehouden op zondag 7 juli om 10.00 uur en in de Bron eveneens op 7 juli maar dan om 16.00 uur.

### Zomertijden in Hazerswoude

In de maanden juni, juli en augustus beginnen de vieringen in de parochiekern Engelbewaarders om 9.00 uur en zullen er geen zaterdagavondvieringen zijn. In de Bernarduskerk is de aanvangstijd van de zondagvieringen gedurende die maanden 10.30 uur.

Een goede tijd gewenst.

Gerard Ammerlaan

## Bericht van de Pastorale School

Voor alle vrijwilligers in de kerk is er de mogelijkheid om kortlopende trajecten van de Pastorale School te volgen. De Pastorale School leidt op tot beter toegeruste vrijwilligers.

Misschien doet u al vrijwilligerswerk of bent u van plan daarmee te starten? De Pastorale School heeft kortlopende cursussen waarvoor u zich via de contactpersoon kunt opgeven. U kunt ook vrijblijvend informatie vragen om te kijken of er bij het aanbod van cursussen mogelijk iets is waarin u geïn-

teresseerd bent. De cursussen duren vijf dagdelen, meestal avonden maar op verzoek kan er per groep ook een ander dagdeel gevraagd worden.

Met een ruim aanbod op het gebied van vieren, leren en dienen, hopen we het vrijwilligerswerk in de parochie weer nieuwe impulsen te geven en doen we vaardigheden op voor onze activiteiten. Hebt u belangstelling of wilt u daarover van gedachten wisselen? Stuur dan een e-mailbericht naar de contactpersoon van onze parochie, Erna Teule.

E-mail: [erna.teule@gmail.com](mailto:erna.teule@gmail.com)

In de afgelopen periode hebben de volgende personen met goed gevolg een cursus van de Pastorale School gevolgd:

- Jans de Heij de module 'Procesmatig werken'.
- Alexandra Rijdsdijk de module 'Initiatie Sacramenten Catechese'.

Van harte gefeliciteerd en heel veel succes met het werk in de parochie!

Erna Teule

## 26<sup>e</sup> Pinksternoveen Het Groene Hart

Samen op weg naar .... Pinksteren

Samen op weg, samen biddend om de Geest, om de kracht van de Helper die Jezus ons beloofd heeft. Dat doen we, zoals al vele jaren, met de Pinksternoveen die tussen Hemelvaart en Pinksteren wordt gehouden als voorbereiding op het Hoogfeest van Pinksteren. Op vrijdagavond 31 mei openen we de noveen in een gezamenlijke viering in Aarlanderveen, daarna slingert de noveen zich in 2 kringen door het Groene Hart om op zaterdag 8 juni weer samen te komen voor de feestelijke slotviering in de H. Joannes de Doperkerk in Boskoop. De Pinksternoveen is een samenwerking tussen R.K.- en PKN-kerken en andere instellingen. Iedere avond worden we welkom geheten in steeds een verschillende kerk voor een woord- en gebedsviering verzorgd door ervaren vrijwilligers. In het week-

end past de noveen zich aan aan de reguliere weekendvieringen.

Dit jaar is het thema: *De kracht van de Geest*. De heilige Geest is de kracht van God. Het is de krachtige liefdevolle werking van Gods heilige Geest die ons moed geeft, inspiratie en hoop.

Als je die Geest in jezelf toelaat dan gaat deze ook in jou en je directe en wat wijdere omgeving werken. Je leven wordt er mooier en zinvoller van, krijgt een veel diepere betekenis dan je ooit voor mogelijk had gehouden en het komt te staan in het teken van vertrouwen en dankbaarheid.

De kracht van de Geest die zich niet beperkt tot een kerkelijke gemeenschap maar werkt als een doorbrekende liefdeskracht in heel de menselijke samenleving. We kunnen meewerken

met die kracht door vreugde te brengen en het leed van onze medemensen te verlichten.

De kracht van de Geest opent de blik van mensen voor elkaar wanneer we proberen mensen te zien door Gods ogen, door te leren kijken uit liefde, zonder vooroordelen.

Daarom nodigen wij u uit om biddend en zingend met ons mee op weg te gaan naar Pinksteren!

U bent van harte welkom.

Het schema van de vieringen vindt u op de website [www.sintjandd.nl](http://www.sintjandd.nl)



Namens de werkgroep  
Pinksternoveen Het Groene Hart,  
Willie Toor en Bep Willers  
van Oostwaar

## Evensong

Zondag 2 juni 19.00 uur in de Bernarduskerk

Evensong is de naam van een kerkdienst in de late middag of avond, waarbij het grootste deel van de dienst gezongen wordt. De Evensong is afkomstig uit de Anglicaanse Kerk en andere kerken in de anglicaanse traditie.

### Achtergrond

De orde van dienst ligt grotendeels vast en is te vinden in het Book of Common Prayer. Vaste onderdelen zijn:

- de preces (een aantal vaste verzen en responses);
- een of meer psalmen (die zingend worden gereciteerd);

- twee bijbellezingen die worden afgesloten met de canticles (resp. het Magnificat, lofzang van Maria en het Nunc Dimittis, de lofzang van Simeon);
- de geloofsbelijdenis;
- verschillende responses (gezongen en gereciteerde gebeden waaronder het Onze Vader en het gebed van de dag);
- twee anthems (uitgebreide toonzettingen van bijbelteksten);
- enkele hymns worden in de evensong in samenzang gezongen

Op zondag 2 juni is er om 19.00 uur een evensong in de Bernarduskerk, Rijndijk 106, Hazerswoude. De voorganger is pastoor Ruud Visser. In deze evensong zingt het Bernarduskoor olv. Mattijs Vijverberg en Simon Stelling is de organist.

Als u aanwezig was bij de evensong op 24 maart, in de Adventskerk in Alphen aan den Rijn, dan weet u hoe bijzonder zo'n evensong kan zijn. Dus welkom en na afloop is er tijd om elkaar te ontmoeten bij de thee of koffie.

Tineke Heemskerk

## Kerkdienst aan het Meer

zondag 9 juni om 9.15 uur

Zondag 9 juni is er van 9.15 uur tot 10.45 uur aan de Zegeerplas een unieke kerkdienst als onderdeel van het Zomerspektakel aan het Meer. De Zomerdienst aan het Meer is alweer toe aan de derde editie. Dit jaar doen we als rooms katholieke parochie voor het eerst mee. Met 19 andere kerkgemeenschappen zijn de handen ineengeslagen om een zinnige invulling van de zondagochtend te verzorgen. Er wordt een mix voorgeschoteld van een boodschap met diepgang omlijst door artiesten van topniveau.

Het thema van de Zomerdienst is dit jaar "Ken je Mij?"

Bijzonder trots zijn we dit jaar met de komst Trijntje Oosterhuis. Het lied

"Ken je Mij?" van haar onlangs uitgebrachte album past heel goed bij de sfeer en is 'niet toevallig' het thema van de viering. Op het album staan liedjes van vader Huub Oosterhuis. Trijntje zal enkele liederen van haar nieuwe album zingen.

### Dé zondagochtend van het jaar!

Natuurlijk kun je op eerste pinksterdag 'gewoon' naar de kerk gaan, maar wil je een keer iets anders of ben je al een tijdje niet naar een kerk geweest, kom dan naar deze viering aan het Meer! De toegang is gratis en er zijn kinderactiviteiten in de tent op het binnenterrein – mogelijk gemaakt door Junis. Tevens is het terrein toegankelijk gemaakt voor mindervaliden en is er een doventolk.



Foto door Marco Borsato

Voor meer informatie en updates: volg de Facebookpagina: zomerdienst aan het meer. Van harte welkom!

Sjoerd Zuidersma,  
pastoraal werker

## Vormselviering!

18 juni, 10.30 uur Bernarduskerk.

De afgelopen maanden hebben 21 tieners uit onze parochie zich voorbereid op het sacrament van het Vormsel.

Op zondag 16 juni is om 10.30 uur de Vormselviering in de Bernarduskerk in Hazerswoude-Rijndijk (Rijndijk 106). Het koor Cantu uit Hazerswoude-Dorp zal zingen en de tieners zullen het sacrament ontvangen van vicaris A.J. van Deelen.



Jij/u bent van harte welkom bij deze bijzondere viering!

*Sjoerd Zuidersma,  
pastoraal werker*

## Meer dan verbindend - jaarthema

Maandag 20 mei, 20.00 uur, pastorie Engelbewaarderskerk

In de kerk geloven we dat dingen niet zomaar gebeuren, dat er een reden voor is en dat God altijd met je meegaat. Misschien wel daarom voelen we aan dat we allemaal met elkaar verbonden zijn. Natuurlijk, we zijn verantwoordelijk voor ons eigen leven, maar we geloven dat we deel uitmaken van iets dat groter is dan onszelf. Het gevoel verbonden te zijn geeft het besef dat we niet compleet losstaan van elkaar, als van het leven op aarde.

Over de betekenis van je verbonden voelen gaan we in gesprek. Want wat bedoelen we eigenlijk als we zeggen ons verbonden te voelen met een ander? En verandert onze verbondenheid door de digitale revolutie? En welke verbindingen zijn er tussen de jongere en oudere generaties of tussen laag

en hoog opgeleid, in onze samenleving. Het wordt interessant daarover eens met elkaar van gedachten te wisselen. Verbinding gaat dieper dan iemand tegenkomen, een gesprek hebben, of een hand geven. Verbinding is onzichtbaar, maar ook onmisbaar voor een samenleving. Graag nodigen we u uit op maandag 20 mei om 20.00 uur in de pastorie van de Engelbewaarderskerk in Hazerswoude-Dorp om over 'verbondenheid' in gesprek te gaan. U kunt zich aanmelden via [volwassenencatechese@heilighethomas.nl](mailto:volwassenencatechese@heilighethomas.nl). Uiteraard bent u ook zonder aanmelding welkom.



*De werkgroep volwassenencatechese*

## Ga je mee wandelen?

vrijdag 14 juni om 18.15 uur in de Bernarduskerk

Samen wandelen is niet alleen gezellig, het is ook nog eens gezond. En daarnaast geeft de natuur ruimte voor verwondering. Wandelen is bij uitstek een leuke activiteit binnen de parochie. Vrijdagavond 14 juni gaan we weer een wandeling maken. Dit jaar van ongeveer 7 kilometer. We verza-

melen om 18.15 uur bij de Bernarduskerk (Rijndijk 106). En gaan om 18.30 uur op pad.

Al pratende, zoeken en ontdekken we ook meer over een bekende geloofsgenoot. We sluiten de avond af met een kopje koffie of thee in de Rijnsaal van de Bernarduskerk. Rond 21.00 uur is

de bijeenkomst afgelopen. We hopen dat u meewandelt! Wilt u zich aanmelden via: [volwassenencatechese@heilighethomas.nl](mailto:volwassenencatechese@heilighethomas.nl). We kijken er naar uit!

*De werkgroep volwassenencatechese,  
Gusta, Anneke, Nelly en Sjoerd*

## Vastenproject 2019

De vastentijd is alweer voorbij. Afgelopen jaar hebben we tijdens de vastentijd ons solidair willen tonen met de jongeren in het St. Luigi Center in Oudtshoorn in Zuid-Afrika. Hier worden kinderen en jongeren opgevangen om hen kansen te geven om te groeien en een toekomst te geven. Op verschillende manieren hebben we dit

onder de aandacht willen brengen bij u tijdens de sobere maaltijden, het diaconale weekend, de collectes en op de katholieke basisscholen in Hazerswoude-Dorp en Rijndijk. U heeft de actie willen ondersteunen met gebed en financieel. Daarvoor onze hartelijke dank, zeker namens de mensen in Zuid-Afrika. De totale opbrengst is €16.006,48. In het

volgende parochieblad zal ik u meer vertellen over wat er met het geld zal gaan gebeuren. Nogmaals dank voor uw bijdrage aan een betere wereld, met name en vooral voor de jongeren en kinderen die verbonden zijn aan het St. Luigi Center.

*Pastor Lâm*

## Week voor de Nederlandse Missionarissen (= WNM)

Gedrevenheid tekent de missionarissen en de missionair werkers die zich inzetten voor de meest armen en kwetsbaren in de samenleving. Daarom wordt er dit jaar in het weekend van Pinksteren, 8 en 9 juni gecollecteerd voor de Nederlandse mis-

sionarissen. Dit jaar zal het in het teken staan van "Geloven in de ander. Een wereldwijde missie." Zuster Willy van Mer, missionaris in Kameroen en Jet Nauta, missionair werker in Mexico staan dit jaar centraal. Het thema van de WNM sluit geweldig mooi aan bij ons jaarthema. Ik hoop dat de verhalen van deze twee vrouwen u kunnen laten inzien hoe belangrijk het is om

naast het opbouwwerk van onze eigen parochie ook naar andere plekken te kijken waar het evangelie handen en voeten krijgt. De Pinkstercollecte begin juni is dan ook warm aanbevolen. Meer informatie vindt u in de flyers achter in de kerk en op de website <https://www.weeknederlandsemissionaris.nl/>

*Pastoraal werker Lâm*





## Lezenaar (zuil) met informatie

Parochiële Caritas Instelling (PCI)



De PCI komt voort uit de vroegere "armenzora". Onze ouders en voorouders hebben daarvoor geld, goederen en bezittingen in een fonds gestort dat beheerd wordt door een aantal deskundige en door het bisdom aangestelde parochianen. Jaarlijks komen nog gelden binnen via legaten en collectes. De PCI probeert de door onze voorouders gespaarde gelden te beheren en van de opbrengst daarvan kan zij de aanvragen, na intern overleg, al dan niet honoreren. In de kerk van de HH. Engelbewaarders is kortgeleden een informatiezuil door de PCI geplaatst die vanaf het diaconaal weekend van 22/23 juni mogelijk zal gaan rouleren

binnen onze parochiekernen. Deze zuil maakt het mogelijk om u informatie te verstrekken over het werk van de PCI en hoe u het werk van de PCI kunt ondersteunen. Op de PCI-zuil treft u folders aan met informatie over hoe de PCI werkt. Deze zuil bevat ook een afgesloten box waarin u hulpvragen kunt deponeren om bepaalde noden kenbaar te maken bij de PCI. Er zal te allen tijde zeer discreet worden omgegaan met de gegevens die op deze wijze tot ons komen. De box zal zo vaak als mogelijk door een van de PCI leden worden geleegd (minstens 1 x per week). Als blijkt dat er op deze manier noden aan het licht gebracht worden die wij anders niet zouden bemerken dan heeft deze zuil haar nut al bewezen en

zullen wij overwegen om in alle kernen definitief een zuil te plaatsen in plaats van deze te laten rouleren.

U kunt ons voor hulpvragen ook bereiken via: [pci@heiligethomas.nl](mailto:pci@heiligethomas.nl).

Denkt u dat de PCI iets kan betekenen voor u of voor een ander? We horen dat graag.

U kunt natuurlijk ook altijd dit werk (financieel) ondersteunen: NL74 RABO 0391 6038 25, t.n.v. PCI heilige Thomas Alphen aan den Rijn.

In het weekend van 22/23 juni zal in onze parochie het diaconaal weekend gehouden worden met de collecte voor de PCI op het rooster.

*PCI Parochie H. Thomas  
Alphen aan den Rijn*

## PCI: Diaconaal weekend 22/23 juni

In dit weekend willen we een aspect van het aandachtsveld van de P.C.I. (Parochiële Caritas Instelling) onder uw aandacht brengen. Echter weten we nog niet welke instelling of doelgroep we dit jaar willen steunen met de collecte. Het is namelijk in samenwerking met de diaconie-werkgroepen van onze parochie. Dat geeft meteen aan dat dit altijd van belang is voor de P.C.I. Aandacht hebben voor de zorg voor anderen en proberen te zien wat de ander nodig heeft en dit in samen-

werking met o.a. de gemeentelijke overheid. Als P.C.I. staan we dan ook niet alleen en dat kunnen we ook niet. We hebben uw hulp hard nodig. Als u mensen kent die op welke wijze ook hulp van de P.C.I. nodig hebben, meldt u ons dit. Om u daarbij te helpen hebben we met dank aan het D.C.I. (Diocesane Caritas Instelling) een zuil achterin de kerk waarin u (anoniem) ons kan attenderen waar de P.C.I. een medemens



nabij kan zijn. Op de zuil zal ook informatie staan over het werk van de P.C.I. Let u op de overige nieuwsberichtgevingen waarin we het doel van de collecte zullen bekendmaken. In ieder geval, ook deze collecte van harte bij u aanbevelen. Alvast onze hartelijke dank voor uw gaven, hoe groot of klein ze ook moge zijn.

*Namens de P.C.I.  
Pastoraal werker Lâm*

## Dubbel vrij?!?

"Dubbel vrij" overkomt slechts een paar mensen. Zo gaat deze zomer pastor Jan Lange met emeritaat en verlaat als geestelijk verzorger de gevangenis "de Geniepoort" in Alphen aan den Rijn.

Pastor Jan bereikt binnenkort de pensioengerechtigde leeftijd en neemt daarom half juli afscheid van zijn taak in de gevangenis. Sinds 2007 is hij enthousiast actief met en voor gedetineerden in persoonlijke gesprekken, in wekelijkse groeps gesprekken en bijbelgroepen. Hij gaat elke tweede zondag voor in de kerkvieringen. De andere week gaat de dominee voor.

Wat dat betreft is het in de gevangenis oecumene in de praktijk. Jan staat ook voor het voorleesproject. De mannen - er zitten alleen mannen in de Geniepoort - lezen verhalen hun kinderen thuis voor. De opnames daarvan worden op dvd gezet en naar huis gestuurd. Vrijwilligers helpen hem bij al die activiteiten. Daarnaast vergadert Jan veel in en buiten de bajes. Ook PR is hem niet vreemd. In de loop der jaren heeft hij de nodige (financiële) bijdragen voor pastorale projecten in de bajes losgepeuterd. Verder hield hij het aantal vrijwilligers op peil.

Als parochie kennen wij pastor Jan met

zijn oproepen in het parochieblad voor vrijwilligers of voor kleding. Ook ging hij een enkele keer voor in een viering in een van onze kernen.

Als vrijwilliger kennen we hem als altijd optimistisch en attent ook op het welzijn van ons. Tweemaal per jaar riep hij ons op voor het geven en krijgen van informatie. En altijd was er ook een moment van bezinning. Hij gaf ons stof om over na te denken en daarover te vertellen.

*Namens de ruim 20/25 vrijwilligers,  
Hans Lapidaire en Henri Komen*

## Bedevoarten naar Banneux

Ieder jaar organiseert het Banneux-comité-Bisdom-Rotterdam verschillende bedevaarten naar Banneux, een plaatsje in de Belgische Ardennen waar Maria verschenen is aan Mariëtte Beco. De kosten en het programma kunt u vinden in de brochure, die u kunt aanvragen bij mevrouw A.W. Opstal-Ammerlaan; tel. 015-3693148; e-mail: [paula\\_opstal@hotmail.com](mailto:paula_opstal@hotmail.com) of de heer G.J. de Bruijn; tel. 070-3295872; e-mail [gerard.debruijn@planet.nl](mailto:gerard.debruijn@planet.nl) of ga naar de website [www.banneux-comité-bisdom-rotterdam.nl](http://www.banneux-comité-bisdom-rotterdam.nl)



## Overzicht vieringen parochie heilige Thomas

Datum		St. Bonifaciuskerk	De Bron
Za 11 mei	4 <sup>e</sup> zondag van Pasen	19.00u Woord- en communieviering Cantor	
Zo 12 mei		09.30u Woord- en communieviering In Between	11.00u Woord- en communieviering Broncantorij
Za 18 mei	5 <sup>e</sup> zondag van Pasen	Geen viering	
Zo 19 mei	Jubileum pastoor Visser	<b>10.30u</b> Eucharistieviering Gelegenheidskoor	Zie Bonifaciuskerk
Za 25 mei	6 <sup>e</sup> zondag van Pasen	19.00u Eucharistieviering Samenzang	
Zo 26 mei		<b>10.30u</b> Eucharistieviering 1 <sup>e</sup> communie	11.00u Woord- en communieviering Broncantorij
Do 30 mei	Hemelvaartsdag	09.30u Woord- en communieviering Cantor	Geen viering
Za 1 juni	7 <sup>e</sup> zondag van Pasen	19.00u Woord- en communieviering Samenzang	
Zo 2 juni		09.30u Woord- en communieviering Cantor	10.00u Gebedsdienst (Pinksternoveen) Oecumenisch koor Kindernevendienst
Wo 5 juni			
Vr 7 juni	Eerste vrijdag vd maand	19.00u Eucharistieviering Samenzang	
Za 8 juni	Vigilie van Pinksteren	19.00u Eucharistieviering Cantor	
Zo 9 juni	Pinksteren	09.30u Eucharistieviering Caeciliakoor	11.00u Eucharistieviering Broncantorij
Za 15 juni	Feest van de H. Drieenheid	19.00u Eucharistieviering Samenzang	
Zo 16 juni		09.30u Woord- en communieviering Samenzang	11.00u Woord- en communieviering Kinderwoorddienst Broncantorij
Za 22 juni	Sacramentsdag	19.00u Woord- en communieviering Samenzang	
Zo 23 juni	Diaconaal weekend	09.30u Woord- en communieviering Cantor 11.00u Gezinsviering	11.00u Woord- en communieviering Vrijwilligers cantores
Za 29 juni	13 <sup>e</sup> zondag door het jaar	19.00u Eucharistieviering In Between Dank-je-welavond	
Zo 30 juni		09.30u Woord- en communieviering Samenzang	11.00u Eucharistieviering Broncantorij Kinderwoorddienst
Wo 3 juli	Naamdag H. Thomas		19.30u Woord- en gebedsviering
Vr 5 juli	1 <sup>e</sup> vrijdag van de maand	19.00u Eucharistieviering Samenzang	
Za 6 juli	14 <sup>e</sup> zondag door het jaar	19.00u Eucharistieviering Samenzang	
Zo 7 juli		09.30u Woord- en communieviering Samenzang met cantor	11.00u Woord- en communieviering Cantores
Za 13 juli	15 <sup>e</sup> zondag door het jaar	19.00u Woord- en communieviering Samenzang	
Zo 14 juli		09.30u Eucharistieviering Samenzang	11.00u Eucharistieviering Broncantorij Kinderwoorddienst Terugkomviering 1 <sup>e</sup> communicanten



## van zaterdag 11 mei t/m zondag 14 juli 2019

HH. Engelbewaarderskerk	H. Bernarduskerk	Lezingenrooster	Datum
		Hand.13,14,-43-52 Joh.10, 27-30	Za 11 mei
09.00u 1 <sup>e</sup> communieviering De Toekomst	11.30u 1 <sup>e</sup> communieviering Kinderkoor		Zo 12 mei
			Za 18 mei
Zie Bonifaciuskerk	Zie Bonifaciuskerk	Ez. 47 Luc. 5, 1-11	Zo 19 mei
		Hand. 15, 1-2.22-29 Joh.14,23-29	Za 25 mei
09.30u Woord- en communieviering St. Ceciliakoor	11.00u Woord- en communieviering Parochiekoor		Zo 26 mei
<b>10.00u</b> Weilandviering: Fam de Jong Bent 5, 2391 JJ Hazerswoude-Dorp	<b>10.00u</b> Weilandviering Fam de Jong Bent 5, 2391 JJ Hazerswoude-Dorp	Hand. 1.1-11 Luc. 24,46-53 Hand. 7, 55-60 Joh. 17.20-26	Do 30 mei Za 1 juni
<b>09.00u</b> Gezinsviering De Toekomst Terugkomdag 1 <sup>e</sup> communicanten	<b>10.30u</b> Eucharistieviering Bernarduskoor <b>19.00u</b> Evensong Bernarduskoor 19.30u Pinksternoveen Bernarduskoor		Zo 2 juni Wo 5 juni
			Vr 7 juni
		Gen.11,1-9 Joh. 7.37-39	Za 8 juni
09.00u Woord- en communieviering St. Ceciliakoor	10.30u Woord- en communieviering Parochiekoor	Hand..2.1-11 Joh14,15-16.23b-26	Zo 9 juni
11.00u Bootcampdag De Toekomst Parochiecentrum Engelbewaarders		Spr.8.22-31 Joh.16,12-15	Za 15 juni
09.00u Eucharistieviering St. Ceciliakoor	10.30u Vormselviering Cantu		Zo 16 juni
		Gen.14,18-20 Luc.9,11b-17	Za 22 juni
09.00u Woord- en communieviering Cantors	10.30u Eucharistieviering Cantor		Zo 23 juni
		1Kon.19,16b.19-21 Luc.9,51-62	Za 29 juni
09.00u Woord- en communieviering St. Ceciliakoor	10.30u Eucharistieviering Bernarduskoor Dankjewelbijeenkoms		Zo 30 juni
			Wo 3 juni
			Vr 5 juni
		Jes. 66,10-14c Luc.10,1-9	Za 6 juni
<b>10.00u</b> Parochiekerndag St. Ceciliakoor, Cantu, de Toekomst en Cantors	10.30u Woord- en communieviering Gelegenheidskoor		Zo 7 juni
		Deut.30.10-14 Luc. 10,25-37	Za 13 juli
09.00u Woord- en communieviering St. Ceciliakoor	10.30u Woord- en communieviering Bernarduskoor		Zo 14 juli

## Musical "Ruth"

Al vanaf september 2018 wordt er wekelijks intensief gewerkt aan de opvoering van de musical 'Ruth' o.l.v. dirigent Peter van Poelje en regisseur Alfred Stedenhouwer in de 'Korenaar' in Hazerswoude-Dorp. Ruth is het bijbelverhaal over een vrouw, die met haar man en zijn familie aan de hongersnood in eigen land willen ontkomen. Ze gaan op zoek naar een betere toekomst in een ander welvarender land. In dat land aangekomen sterven

haar man, diens broer en vader. De musical begint bij het graf van de drie gestorven mannen en volgt twee van de drie vrouwen. - Noömi en Ruth - die besluiten terug te gaan naar hun eigen land in de hoop daar hun geluk te vinden.

De musical 'Ruth' wordt opgevoerd op: vrijdag 17 en zaterdag 18 mei in de 'Korenaar', Dorpsstraat 183 in Hazerswoude-Dorp en zondagmiddag 26 mei in de

Ontmoetingskerk, Dorpsstraat 15 in Koudekerk aan den Rijn.

Toegangskarten zijn te koop bij: Drogisterij 'De Margriet' in Hazerswoude-Rijndijk en 'Bij Ons 'Bloem & Kado!' in Koudekerk aan den Rijn of via de mail: musicalruth2019@gmail.com.

De kaarten kosten per persoon € 12,50 voor volwassenen en € 7,50 voor kinderen tot 12 jaar.

## Passie: het verhaal in 14 beelden

De Alphense fotograaf Henk Veldhuizen presenteert nieuw werk onder de naam Passie: het verhaal in 14 beelden. In deze fotoreeks met jonge moderne mensen zet hij de kruisweg neer in een eigentijds, maar zeer herkenbaar beeld. Want wie herkent niet het gevoel van opoffering, vernedering, pijn of verdriet?

Hiermee heeft Henk Veldhuizen, die de laatste jaren zijn passie volgt in de portretfotografie, een project neergezet dat zich al langer in zijn hoofd aan het ontwikkelen was. Ondanks dat Henk Veldhuizen niet heel ker-

kelijk aangelegd is, loopt hij nooit zo maar een kerk voorbij zonder er even naar binnen te stappen. "Met name die vreedzame sfeer in kerken boeit mij mateloos", aldus de fotograaf. Alle aanwezige kunstuitingen in de kerk zijn de inspiratie geweest voor deze fotoreeks. In deze serie zien we de 14 staties van de lijdensweg vertaalt naar emoties en gevoelens die voor iedereen herkenbaar zijn. Om een idee te krijgen: nr. 12 "Overgave" hier in zwart/wit maar de originele versie in kleur is te bekijken op [www.hajeve-pictures.nl](http://www.hajeve-pictures.nl)

De tentoonstelling van Passie: het ver-

haal in 14 beelden is te zien van 23 juni t/m 21 juli 2019 in het zalen-centrum De Bron, Troubadourweg 2, 2402 EP Alphen aan den Rijn.

De feestelijke opening is op zaterdag 22 juni 2019 om 15.30 uur. Iedereen is van harte welkom.

Voor de openingstijden kijkt u op: [www.hajeve-pictures.nl](http://www.hajeve-pictures.nl) in het menu tentoonstellingen.

Heeft u nog vragen mail dan naar [hajeve@gmail.com](mailto:hajeve@gmail.com)

*Passie*

## SamenLoop voor Hoop 2020

Afgelopen jaar hebben we in het parochieblad verschillende oproepen gedaan voor opvolging van Jan Volkers als teamleider van het team van de parochie H. Thomas voor de Samenloop voor Hoop op 16/17 mei 2020.

We hebben Bea van Zeijl bereid gevonden de organisatie van het team op zich te nemen. Zij zoekt nog wel naar versterking. De SamenLoop wordt voor de 7e keer gehouden, net als vorige keren in Park Rijnstroom aan de Raadhuisstraat in Alphen aan

den Rijn. Alle keren heeft parochie H. Thomas deelgenomen.

We zijn Bea (tel: 06-53886067, email [bea@vanzeijl.nl](mailto:bea@vanzeijl.nl)) dankbaar dat zij de leiding over wil nemen. Ook willen we iedereen die in de afgelopen 12 jaar in ons team heeft meegewandeld of op een andere manier steun heeft verleend (ten bate van KWF Kankerbestrijding) hartelijk danken. En Bea: veel succes!

*Jan Volkers, Wim en Monique de Vries-Volkers*

## Rijnlandse Bedevaarten

*Kevelaer 2019*

Meer dan verbindend zijn niet alleen woorden, het is in ons leven zoeken naar wat ons verbindt in dienstbaarheid, liefde, respect, eerlijkheid en vrede in onze relatie met God en in onze relatie met elkaar. Met Maria op zoek gaan naar wat ons samen verbindt met God, zijn woord ontvangen en beleven in Kevelaer. Gaat u ook met ons mee?

De Rijnlandse Bedevaart naar Kevelaer is op 26, 27 en 28 augustus.

Wilt u meer informatie neemt u dan contact op met Monique Evers, via het secretariaat van uw parochiekerk.

*Vereniging Rijnlandse Bedevaarten,  
Monique Evers*

## Rozenkransgebed in de maand mei

In de parochiekernen van parochie Heilige Thomas wordt in de maand mei, de Mariamaand, de rozenkrans gebeden. Onderstaand de juiste dagen en tijden.

HH. Engelbewaarders	dinsdag	19.30 uur	14, 21 en 28 mei
Het Anker	donderdag	19.00 uur	9, 16, en 23 mei
St. Bonifaciuskerk	donderdag	19.00 uur	9, 16, en 23 mei

**Ga jij ook mee naar Taizé van 20 - 28 juli? Het is de laatste kans om je aan te melden. Stuur mij dan een mailtje via: [s.zuidersma@heilgethomas.nl](mailto:s.zuidersma@heilgethomas.nl)**

*Sjoerd Zuidersma, pastoraal werker*

## Overzicht liturgische vieringen parochie Heilige Thomas overige locaties

Zuidervaart	dinsdag	10.30 uur	14 en 28 mei, 11 en 25 juni
Oudshoorn	woensdag	11.00 uur	22 mei, 19 juni
Driehoorne	donderdag	09.30 uur	elke week, ook op Hemelvaartsdag
Rhijndael	donderdag	10.00 uur	elke week, geen viering op Hemelvaartsdag
	vrijdag	19.00 uur	oecumenische weeksluiting
Het Anker	vrijdag	09.30 uur	elke week
Driehof	vrijdag	11.00 uur	elke week
	vrijdag	19.00 uur	7 en 28 juni weeksluiting
Rietveld	zaterdag	11.00 uur	1 juni, 6 juli
Oudshoorn	zaterdag	11.00 uur	1 juni Ziekenzalving
Hooge Burch	zondag	11.00 uur	elke week en op: 30 mei Hemelvaartsdag 13 mei Pinksternoveen 20 mei m.m.v. T.H. Kuyenhoven, hobo 27 mei m.m.v. zanggroep 8 juni m.m.v. Hoge Burch Inclusiekoor



### Parochiekern H. Michael en H. Bernardus

Chopinlaan 10, 2394 GL Hazerswoude-Rijndijk  
T 071-3414210 (altijd doorgeschakeld)  
hh.michael-bernardus@heiligethomas.nl  
Bereikbaar: donderdag 13.30-15.30 uur  
**Let op:** adres Bernarduskerk is: Rijndijk 106,  
2394 AJ Hazerswoude-Rijndijk

*Misintenties, doopbijdragen, giften*  
Rabo, rekeningnr. NL73 RABO 0325 9081 68 t.n.v.  
R.K. Parochie Heilige Thomas te Alphen a/d Rijn  
*Kerkbijdrage*  
Rabo, rekeningnr. NL17 RABO 0325 9131 53 t.n.v.  
R.K. Parochie Heilige Thomas te Alphen a/d Rijn

## Van de commissie van beheer

### Reconstructie van de Rijndijk

Vanaf de maand mei tot en met november vindt er een grote reconstructie plaats van de Rijndijk. Vanaf de Gemeeneweg tot aan de Groenenstein gaat de weg flink op de schop. Dit wordt nog wel iets om rekening mee te houden omdat de Rijndijk tijdelijk eenrichtingsverkeer krijgt, ook op zondag. Ook aan het fietspad wordt gewerkt, dus soms worden fietsers over de rijbaan gestuurd. Bij de kerk verandert niet heel veel maar met parkeerplaatsen op de Rijndijk gaan we er niet op vooruit. Daar hebben we nog wel een reactie op gegeven maar dat veranderde niet. We zullen het met belangstelling volgen.

### Veiligheid in de kerk

Er is de laatste maanden veel nagedacht over de veiligheid in en om de kerk. Samen met een deskundige, de heer Cees de Heij, is een ontruimingsplan opgesteld voor de kerk. Een groepje mensen vanuit de klus-

groep heeft een aantal keren met hem aan tafel gezeten en kritisch gekeken naar knelpunten en daarna enkele verbeteringen aangebracht. Ook Johan Vergunst heeft namens de gemeente een inspectietocht door de kerk gedaan. Toen het hele plan klaar was is het doorgesproken met o.a. de koster, lectors en acolieten en ook daar leer je weer van. Daarna heeft Henny Meijer, acoliet, voormalig brandweerman op een zaterdagmiddag met een hele groep vanuit de klusgroep, koster en lectors een aantal concrete situaties besproken en er is geoefend in de kerk. Dat was allemaal zeer nuttig en soms ook verhelderend. Nu denken we nog na over een AED zodat er ook bij mogelijk hartfalen goede hulp is. Het liefst zouden we de AED buiten aan de kerk bevestigen zodat er meer mogelijkheden zijn voor gebruik. Maar dit willen we doen in overleg met de gemeente. Wat nog wel nodig is dat we mensen zoeken die ook de AED kunnen en durven te bedienen. Misschien zijn er ook

mensen die BHV hebben en die zich beschikbaar stellen om op zeer drukke momenten aanwezig te zijn. Daarvoor kunt u zich aanmelden bij het parochiesecretariaat tel 071-3414210.

### Drempels weg

Misschien heeft u het al gezien maar er wordt weer gewerkt in de hal van de kerk. De drempels bij de buitendeur en bij de grote tussendeuren vormden soms een lastig obstakel voor rolstoelgebruikers en bij het met een rijdende baar naar buiten brengen van een overledene. Nu wordt de drempel bij de grote deur vlak gemaakt en naar buiten toe is de drempel aangesmeerd en dat is al een hele verbetering. Veiliger voor iedereen vooral met een elektrische rolstoel.

*Dank aan de klusgroep, die dit allemaal toch weer bedenkt en uitvoert.*



## Meer dan verbindend

Dat is het jaarthema van onze parochie. Het is niet alleen iets van onze parochie. De gemeente Alphen aan den Rijn wil ook verbindend zijn. Zo ondersteunen ze bewoners om perken in hun directe woonomgeving samen te onderhouden, met waar nodig, steun van de gemeentewerken Alphen. Enkele jaren geleden hebben wij de twee perken voor de kerk in onderhoud genomen. De gemeente bracht verse grond. Wij konden planten "bestellen" bij gemeentewerken. Wij hebben toen de grond aangebracht, de planten gepoot en wij houden het bij. Wij zijn er trots op dat het er zo mooi uitziet. De gemeente is blij dat wij samen



een mooie groenstrook realiseren, waar de plantsoendienst niet naar hoeft om te kijken. Dit jaar hebben we in overleg en met alle medewerking van gemeentewerken een deel van de planten opnieuw aangeplant. Door een plaag, waartegen niet alle planten bestand waren, zijn er lege plekken ontstaan. Deze samenwerking ervaren wij ook als meer dan verbindend. Echt meer dan verbindend samenwerken geeft een "rijk" gevoel. Gemeentewerken en klusgroep dank jullie wel.

*Namens de klusgroep,  
Jan van Dijk*

## De klusgroep

Iedere vrijdag zijn er een aantal vrijwilligers in de weer in en rond de Bernarduskerk. Er is altijd wat te doen. Zo ook de tuin bij de kerk en de pastorie. Degene die al jaren o.a. gras maait is Huib Verdegaal. Huib kan even niet uit de voeten. Gevallen, een nieuwe heup. Juist nu er zo veel is te doen in de tuinen. Hoe krijgen we het allemaal voor elkaar zonder Huib. En wat gebeurt er dan. Piet van Velzen komt ons helpen bij de klusgroep. Als een ca-deau uit de hemel, zo ziet André het.

Wat zijn we allemaal blij verrast. Piet van harte welkom.

Hoe gaat het intussen met Huib? Hij komt vrijdagmorgen langs, met krukken, op de koffie. Hij moet zich ontzien, hij wil te veel, te snel. Zo stond hij vorige week in 1 hand een kruk in de andere hand de bezem. Huib het pad zag er weer prachtig uit, maar doe nou voorzichtig.

*De klusgroep*

## Liturgie

Wat gebeurde er weer veel in de kerk in deze weken. Het voorstellen van de vormelingen, van de jongens en meisjes uit de Thomas parochie die op zondag 16 juni in de Bernarduskerk het H. Vormsel gaan ontvangen. Palmzondag met veel Palmpassen stokken en een kinderkoor dat eerst zong tijdens de viering in de Engelbewaarderskerk in Hazerswoude-Dorp en toen mee kwam naar de Rijndijk en weer vol enthousiasme zong. Met dank aan Trudy Tijssen die deze verbinding over de Gemeneweg maakte. Op paaszaterdag om 19.00 uur was er weer een familieviering aan de Rijndijk en ook daar was het kinderkoor weer o.l.v. John Spruit en Alie Jongeburger aan de piano. Het parochiekoor en het Bernarduskoor zongen tijdens de vieringen in de goede week in de Engelbewaarderskerk. Meer dan verbindend kwam ook in deze dagen steeds terug en was de rode draad in de Goede week. Veel dank aan de pastores die ons daarin voor gingen.

Met Pasen werden de nieuwe altaarkleden in gebruik genomen. Eigenlijk heet het altaardwalen. Deze dwaal staat symbool voor de lijkwade waarin het lichaam van Christus werd gewikkeld. Dank aan iedereen die er voor zorgde dat in deze dagen alles op rolletjes verliep en zich daarvoor heeft ingezet.

*De pastoraatgroep*

## Lief en leed

### Gedoopt

14 april 2019 is Kiki Beukeboom gedoopt. Kiki doet op zondag 12 mei haar eerste H. Communie.

We wensen Kiki en haar ouders en grootouders alle goeds en Gods zegen.

### Overleden

10 maart 2019 is Bernard Boere overleden op zijn kamer in de Gemiva locatie aan de Castorstraat in Alphen aan den Rijn. Hij werd 67 jaar. Op zaterdag 16 maart kwamen veel medebewoners en mensen van de verzorging met een bus naar de Bernarduskerk om samen met de familie in een eucharistieviering, waarin pastoor Visser voorging, afscheid van Bernard

te nemen. Daarna werd hij begraven op de Oosterbegraafplaats in Alphen aan den Rijn.

13 maart 2019 overleed Wim Mol in een hospice en werd 91 jaar. Wim was een trouwe bezoeker van de vieringen op vrijdagmorgen in Het Anker. De afscheidsdienst was in de Bernarduskerk waarna de crematie plaats vond in Zoetermeer.

13 april 2019 overleed Toos Vertegaalde Jong, 91 jaar oud. Voordat zij bij haar man Huub, die vlak voor Kerstmis 2018 overleed, werd begraven op de algemene begraafplaats in Koudekerk

was de afscheidsdienst in de Bernarduskerk.

19 april 2019, Goede Vrijdag, is Jacob van Gorkum overleden in het ziekenhuis in Leiderdorp. Jacob was niet katholiek, zijn vrouw en kinderen wel, maar hij heeft jarenlang veel stencilwerk voor de parochie gedaan. Vele jaren draaide hij het parochieblad 'Het Groene Boekje' en vele liturgieboekjes. De laatste jaren had Jacob last van afnemende gezondheid en woonde in Flora Vita in Boskoop. Zijn afscheid was in het crematorium Rhijnhof in Leiden.

*Dat zij mogen rusten in vrede*



## Oecumenische activiteiten

### Soep & praatje

Elke vierde dinsdag van de maand is er een maaltijdsoep en een broodje met boter in Honswyc. Aanmelden mag maar u kunt ook zo aan komen waaien. Wilt u een keer de soep koken of in andere voorbereidingen ondersteunen dan kunt u zich opgeven via onderstaand telefoonnummer of e-mailadres: kerkproeverij@pknkoudekerk.nl / 06-2317899. Data waarop u voor de soep kunt aanschuiven: 25 juni en 27 augustus tussen 11.30 uur en 13.30 uur. Op 28 mei en 23 juli tussen 18.00 uur en 20.00 uur.

### Pinksteren

Op weg naar Pinksteren is er weer een leuke crea-middag op maandag 3 juni in Honswyc. Onder deskundige leiding

van kunstschilder Jan van Dijk gaan we aan de slag met het schilderen van dienbladen met als thema "Vruchten van de Geest" (schilderervaring is niet nodig). Kosten voor het materiaal € 7,50. Aanmelden via: kerkproeverij@pknkoudekerk.nl / 06-12317899

### Fietsdag

Op zaterdag 13 juli om 9.00 uur vertrek op het parkeerterrein bij de Ontmoetingskerk in Koudekerk. Tijdens de tocht van ongeveer 30 km wordt een bezoek gebracht aan de Remonstrantse kerk in Boskoop en Alphen aan den Rijn. Kosten € 7,50 voor de koffie en de thee en kleine attentie voor de gastheer/gastvrouw.

## Wist u dat .....

- ... er vanaf 17 juli weer elke woensdagavond zomeringangavonden zijn in diverse kernen in voormalig Rijnwoude. Aanvang 19.00 uur.
- ... er in het volgende parochieblad meer informatie komt.
- ... er tussen Hemelvaart en Pinksteren de Pinksternoveen is waar in het Groene Hart van kerk naar kerk wordt gegaan.
- ... de Pinksternoveen op woensdag 5 juni in de Bernarduskerk is. Aanvang 19.30 uur.
- ... u meer informatie over de Pinksternoveen vindt elders in het parochieblad.
- ... er op donderdag 23 mei geen viering is in Rhijndael omdat de zaal gebruikt wordt als stemlokaal.
- ... er op Hemelvaartsdag ook geen kerkdienst is in Rhijndael.
- ... de weeksluiting in Rhijndael op vrijdagavond om 19.00 uur wel gewoon doorgaat.
- ... de soep tijdens de sobere maaltijden weer super lekker smaakte.
- ... we nog op zoek zijn naar mensen die mee willen helpen bij de parochiekerndag op 30 juni.
- ... u zich kunt aanmelden bij het secretariaat van onze kern tel. 3414210.
- ... mailen mag ook: hh.michael-bernardus@heilighethomas.nl



### Parochiekern HH. Engelbewaarders

Dorpsstraat 248  
2391 CK Hazerswoude-Dorp  
T 0172-587171 (altijd doorgeschakeld)  
hh.engelbewaarders@heilighethomas.nl  
Bereikbaar: ma t/m vr 10.00-12.00 uur

*Misintenties, doopbijdragen, giften*  
Rabo, rekeningnr. NL56 RABO 0325 9353 43 t.n.v.  
R.K. Parochie Heilige Thomas te Alphen a/d Rijn  
*Kerkbijdrage*  
Rabo, rekeningnr. NL24 RABO 0325 9045 88 t.n.v.  
R.K. Parochie Heilige Thomas te Alphen a/d Rijn

## Vanuit de kern

Aan het begin van een vergadering van de commissie van beheer opent steeds een ander met een verhaal. Afgelopen keer was het Ed Plaisier die hiervoor zorgde en zijn verhaal is een opsteker voor ons allen:

"Transformatie. Een man vindt een cocon van een vlinder en neemt deze mee naar huis. Op een dag verschijnt er een kleine opening in de cocon. De man kijkt een paar uur toe hoe de vlinder worstelt om zich door de kleine opening naar buiten te werken. Totdat de vlinder niet meer verder lijkt te kunnen komen. De man besluit met al zijn goede bedoelingen de vlinder te helpen en knipt met een schaar de rest van de cocon open. De vlinder kan zich nu vrij eenvoudig losmaken. Maar de vlinder heeft een gezwollen lichaam en verfrommelde vleugels. De vlinder kan de rest van zijn leven al-

leen maar rondkruipen en is nooit in staat te vliegen. De krappe cocon en de worsteling, die nodig is om door de opening te kruipen, is voor de vlinder de manier om lichaamsvloeistof in de vleugels te pompen. De vlinder kan pas vliegen als het de vrijheid uit de cocon zelf heeft bereikt. Soms zijn worstelingen exact wat we nodig hebben in het leven". In de week voor Pasen heeft de geplande ruiming van de graven in het aangewezen vak op het kerkhof plaatsgevonden. Onder toezicht oog van Jan Koeckhoven is door Vreeker begraafplaatservice de ruiming discreet en zorgvuldig uitgevoerd en zijn de stofelijke overblijfselen in het parochiegraf aan de zuidwestzijde begraven. Op maandag 13 mei wordt er gestart met de renovatie van de gewelven aan de binnenzijde van de kerk. Er zal met



een steiger gewerkt worden. Van iedere rij worden er drie stoelen afgehaald, waardoor er ruimte blijft om langs te lopen. Als de ene kant klaar is, wordt de andere gedaan. Cor den Hollander houdt hier toezicht op. Er worden nog steeds vrijwilligers gevraagd, alhoewel gemeld kan worden dat er een koster en een misdienaar ingewerkt worden. Heel fijn, een levendige geloofsgemeenschap zijn we met elkaar.

Graag nodigen we de parochianen uit om op 19 mei de jubileumviering t.g.v. het 12,5 jarig priesterfeest van pastoor Ruud Visser bij te wonen in de Bonifaciuskerk.

*Vanuit de commissie van beheer,  
Andries Kerkvliet*

## Stichting Vrienden van Pater Lau

In 2018 hebben wij aan de beide Vincentiusverenigingen van Nanuque en Jequitinhonha in Brazilië een bedrag overgemaakt voor de armen van beide parochies waar Pater Lau heel veel jaren heeft gewerkt. Zij hebben weer heel veel mensen kunnen helpen. Zij hebben o.a. voedselpakketten klaargemaakt en mensen van de nodige medicijnen en hygiënische artikelen voorzien. Zij hebben vooral veel kinderen kunnen helpen met schoolspullen en kleding. In Jequitinhonha hebben ze met vrijwilligers een paar douches kunnen plaatsen, waarvoor ons geld werd gebruikt voor de aanschaf van

het materiaal. De beide Vincentiusverenigingen zijn ons heel dankbaar dat wij hen nog steeds kunnen helpen en bedanken ons daarvoor heel hartelijk. Ook dit jaar willen wij weer wat geld naar hen overmaken. Er zijn gelukkig nog parochianen die ieder jaar aan onze stichting een gift schenken, waarvoor wij u heel hartelijk willen bedanken. De beide Vincentiusverenigingen zijn destijds door Pater Lau opgericht en hij heeft ze toen de opdracht gegeven om altijd voor mensen, die buiten de boot vallen, te zorgen. Hij beloofde toen hij in 1986 naar Nederland ging, zoveel mogelijk te helpen. En dat heeft

onze parochie ook gedaan. Er zijn veel acties geweest en we hebben heel veel voor "zijn mensen" daar kunnen betekenen. Wij hopen dat ook nog lang te kunnen volhouden. (Bankrekening NL29RABO 0375 3604 33 t.n.v. Stichting Vrienden van Pater Lau.) Wij hebben goed contact met beide verenigingen en met pater A. Tijding, die in Belo-Horizonte woont. Hij houdt voor ons een en ander in de gaten. Hij heeft ook jarenlang in Jequitinhonha gewerkt.

*Namens de stichting,  
Angele Kerkvliet-Gordijn en  
Ria Arts-Verbraak*

## Weilandviering

donderdag 30 mei aanvang 10.00 uur

U bent dit jaar welkom aan Bent 5, Hazerswoude-Dorp. Dit jaar is op Hemelvaartsdag de weilandviering in de Bent. De parochianen zijn dan te gast op de boerderij van Marc de Jong en Noline van Zanten. Op hun mooie, knusse boerderij zullen wij in de dagen ervoor weer de stoelen en banken, een altaar, een orgel, en wat er zo voor komt kijken tussen het vee en de geur van het weiland plaatsen, om zo een kerkplek te maken in de openlucht. Het is niet moeilijk te vinden en prima

per fiets bereikbaar. Het is zo'n 3 km vanaf onze Engelbewaarderskerk, richting Westeinde. Op de kruising gaat u de Bentweg op tot aan het hoogje bij de "Galerie Laerken" en dan rechtsaf tot het einde. Daar is de boerderij van de familie de Jong. Wij, van de samenwerkende kernen Dorp en Rijndijk, zullen u dan gastvrij ontvangen op het boerenerf. Nu zijn we druk bezig met de voorbereidingen van dit "Groene Hart Evenement".



Met Gods hulp en een beetje mooi weer zullen wij op Hemelvaartsdag weer een intieme viering beleven op het weiland aan de Bent. Het wordt een mooie

viering met de pastoor en het St. Ceciliaoor en koffie toe... Let op: Er zijn die dag geen vieringen in de kerkgelegenheden van Hazerswoude-Dorp en Hazerswoude-Rijndijk.

*Namens de pastoraatgroep,  
Jan Rietveld*

## Priesterjubileum oud-kapelaan J.G.M. Zuidgeest

Op Hemelvaartsdag viert onze oudkapelaan J.G.M. Zuidgeest zijn 60-jarig priesterjubileum. Op 29 mei 1959 werd Jan Zuidgeest op 26-jarige leeftijd priester gewijd door Mgr. M.A. Jansen in de Kathedraal van Rotterdam. In dezelfde week nog werd hij benoemd als kapelaan te Hazerswoude-Dorp onder pastoor G. Boos. Parochianen van boven de 70 zullen zich dit nog wel herinneren. Na Hazerswoude-Dorp vertrok kapelaan Zuidgeest naar Hillegom. Daarna verhuisde hij naar Rotterdam, werd godsdienstleraar voor het lbo-onderwijs en

bisschoppelijk gedelegeerde voor het onderwijs. Onder Mgr. A.J. Simonis werd kapelaan Zuidgeest Vicaris-Generaal van het Bisdom Rotterdam, ook onder Mgr. Ph. Bär. Bij zijn vertrek werd hij tijdelijk administrator van het Bisdom. Voor zijn werk als administrator ontving kapelaan Zuidgeest indrukwekkende onderscheidingen: Ridder in de Orde van de Nederlandse Leeuw en in 1999 werd hij door Paus Johannes Paulus II, benoemd tot kapelaan van Zijne Heiligheid, een eretitel, die hem het recht gaf met Monseigneur aangesproken te

worden. Toch wordt hij liever aangesproken als pastor. Na de viering op Hemelvaartsdag, in de Onze-Lieve-Vrouw-Geboortekerk van Berkel en Rodenrijs, vanaf 11.00 uur is er een receptie. Ook de Engelbewaarderskerk van Hazerswoude-Dorp, feliciteert oud kapelaan Zuidgeest met dit 60-jarig jubileum en wenst hem nog vele gezonde jaren toe.

*Namens de pastoraatgroep,  
Jan Rietveld*

## Dienst van de Stuurgroep Diaconie

Juni Anneke Koeckhoven tel.: 588260  
Juli Conny van Dijk tel.: 588554

Als u ziek bent of op een andere manier ondersteuning verwacht van uw parochie, laat het ons dan weten. Dat kan elke werkdag tussen 10.00 uur en 12.00 uur via het secretariaat tel. 587171 of direct bij Anneke Koeckhoven tel. 588260.







## Parochiekernen St. Bonifacius en De Heilige Geest

### St. Bonifacius

Paradijslaan 6, 2405 CC Alphen aan den Rijn  
T 0172-472410; sintbonifacius@heilighethomas.nl  
Bereikbaar: ma t/m vr 09.00-12.00 uur

*Misintenties, doopbijdragen, giften*  
ING, rekeningnr. NL24 INGB 0000 3447 14 t.n.v.  
R.K. Parochie Heilige Thomas te Alphen a/d Rijn

### De Heilige Geest

"De Bron", kamer 3, Troubadourweg 2  
2402 EP Alphen a/d Rijn, T 0172-443148;  
deheiligegeest@heilighethomas.nl  
Bereikbaar: ma t/m vr 09.30-12.00 uur

### Kerkbijdrage

Rabo, rekeningnr. NL53 RABO 0301 6141 99 t.n.v.  
R.K. Parochie Heilige Thomas te Alphen a/d Rijn

## Open Huis en concerten Bonifaciuskerk

Veel mooie muziek in de meimaand. Om te beginnen is er zaterdag 11 mei weer het jaarlijkse Alphens Koren-festival. Op deze dag is er open huis van 10.00 tot 17.00 uur en treden er van 11.30 tot 16.00 uur 9 verschillende koren bij ons op. Welke koren dat zijn is te zien op de posters van het Korenfestival die overal in Alphen en omgeving en ook in de Bonifaciuskerk opgehangen worden. Vrijdagavond 17 mei ontvangen wij ook weer het koor Capella Sine Nomine. In 2017 heeft dit koor met het programma "Yes Bach Again" drie motetten van Johann Sebastian Bach gezongen. Dat is zo

goed bevallen dat zij in hun komende programma "R&B" de andere vier motetten zullen zingen. Ditmaal gecombineerd met de prachtige paasmotetten van Josef Rheinberger. Twee heel verschillende compositiestijlen die elkaar verrassend aanvullen en versterken. Aanvang 20.00 uur. Gratis entree met deurcollecte na afloop van het concert. Zondagmiddag 26 mei treedt kamerkoor Cantabile op. Met slechts 16 geschoolde zangers weet dit koor, onder leiding van dirigent Simon Stelling, stemmige klassieke koorwerken te vertolken. Voor nu staat er een luchtig voorjaarsconcert op het programma

met een grote afwisseling van prachtige muziekstukken van bekende componisten als Mendelsohn, Whitacre, Laurensen en Esenvalds. Vaak ingewikkelde muziek om te zingen, maar eenvoudig te beluisteren. Aanvang 16.30 uur. Gratis entree met deurcollecte na afloop van het concert. Zaterdag 1 juni Open Huis van 11.00 tot 16.00 uur. Ter gelegenheid van de naamdag van St. Bonifacius op 5 juni wordt de tentoonstelling over het leven en werk van deze heilige deze dag weer in de kerk gepresenteerd.

*Stichting Vrienden van de Bonifaciuskerk*

## Lief en leed

### Gedoopt

17 maart 2019 Aiden Testor.  
28 april 2019 Olivia Raichel, Claudia Raichel en Maya Goudkade.

*Wij wensen de dopelingen, hun ouders en familie veel geluk*

### Overleden

23 maart 2019 is Joop Postma, geboren 9 mei 1938, overleden. Zijn afscheidsviering vond plaats in de aula van de Oosterbegraafplaats, daarna is hij gecremeerd.

29 maart 2019 is Riet Dullaart-Zwijsen overleden. Zij werd geboren op 6 juni 1931. Haar uitvaart was in de Bonifaciuskerk, daarna is zij begraven op het parochiekerkhof.

1 april 2019 is Riet de Lange-Van den Hoek, geboren 1 maart 1937, overleden. Haar uitvaart was in de Bonifaciuskerk, daarna is zij gecremeerd.

1 april 2019 is Laura Hamilton-Bogaers overleden. Zij werd geboren op 19 juni 1935. Haar afscheidsviering vond plaats in de aula van de Oosterbegraafplaats, daarna is zij gecremeerd.

17 april 2019 is Han van Niekerk, geboren 30 juli 1930, overleden. Zijn afscheidsviering was in de aula van de Oosterbegraafplaats, waarna hij aldaar begraven is.

21 april 2019 is Jan van Niekerk, geboren 28 februari 1935, overleden.

Zijn uitvaart was in de Bonifaciuskerk. Daarna is hij bijgezet in het familiegraf op het parochiekerkhof.

23 april 2019 is Toos van Leeuwen-Ponsioen overleden. Zij werd geboren op 22 september 1922. Haar uitvaart vond plaats in de Bonifaciuskerk, daarna is zij bijgezet in het familiegraf op het parochiekerkhof.

24 april 2019 overleed Wim Bon. Hij werd geboren op 14 juni 1929. Zijn uitvaart was op 30 april in de Bonifaciuskerk, daarna is hij bijgezet in het familiegraf op het parochiekerkhof.

*Dat zij mogen rusten in vrede*

## Jeugd



## Communicanten HH. Engelbewaarders en H. Michael en H. Bernardus

Ook dit jaar boffen we met elkaar.

18 communicanten zijn vol enthousiasme het avontuur aangegaan om Jezus en God beter te leren kennen. Hiervoor gebruiken we het bekende project: 'Blijf dit doen'.

We komen op woensdagmiddag samen in de Bernarduskerk. Iedere keer voelt dat als een warm bad. Diverse bijeenkomsten hebben we zelfs in de kerk gehouden. De mystieke sfeer was duidelijk voelbaar. De Pesachmaaltijd (zie foto) ervaren we duidelijk als een hoogtepunt.

Ja, wij vieren met Pasen dat Jezus is opgestaan, maar wat vierde Jezus in zijn tijd? Juist, de bevrijding van de Israëlieten uit Egypte...zo komen we ook tot de essentie van de eucharistie, de communie .... op naar 12 mei!

## Vormsel 2019

Het moeilijke onderwerp van de heilige Geest wordt deze maanden flink bij de horens gevat. Pastor Zuidersma trapt zelf af met een tennisclinic. Hoe leuk is dat! Het stond garant voor de creatie van een dynamisch groepsgevoel.

Tijdens de bijeenkomsten wordt getracht meer handen en voeten te geven aan de heilige geest. Dat is een hele kunst hoor met twintig tieners!

Zie hieronder een prachtig voorbeeld hoe middels een spelletje 'het zegel van de heilige geest' tot uitdrukking werd gebracht: een wedstrijd waarbij je snel haargel op je voorhoofd moest



doen en je hoofd dopen in confetti ... hilarisch. Daarentegen waren de vormelingen een en al oor voor de door de heilige Geest bevrogen zuster Nadia. Zij zorgde ervoor dat het uitstapje naar de Blauwe Zusters in Den Haag de vormelingen nog lang zal bijblijven.

En er staan nog mooie avonden op het programma. Zondag 16 juni is de grote dag. We hopen natuurlijk dat u allemaal komt getuigen bij de toediening van het sacrament van het vormsel.

*Namens de vormselwerkgroep,  
Liesbeth Edixhoven*

## Doopvieringen

Onderstaand de data van de doopvieringen voor kinderen in parochie H. Thomas tot en met de zomervakantie:

- 23 juni in de Bonifaciuskerk en in de Hazerswoudse kernen;
- 7 juli in de Bron.

Voorafgaand aan de doopviering worden er twee doopvoorbereidingsavonden gehouden. Op de website [www.heiligethomas.nl/catechese/doopsel](http://www.heiligethomas.nl/catechese/doopsel) kunt u meer informatie lezen over het laten dopen van een kind en kunt u een aanmeldingsformulier downloaden.

Het rooster met de doopdata voor het kerkelijke jaar 2019-2020 wordt eind juli/begin augustus gepubliceerd op de website.

### *Doop volwassenen:*

Niet alleen kinderen kunnen gedoopt worden, maar ook volwassenen kunnen dit sacrament ontvangen. Zij volgen een speciaal traject. Informatie hierover is te vinden op de website [www.heiligethomas.nl/geloofsleerlingen](http://www.heiligethomas.nl/geloofsleerlingen)

## Tiengroep de zolderjongeren (12 – 16 jaar)

*Vrijdag 21 juni 19.30-21.00 uur*

Het parochiecentrum van de HH. Engelbewaarderskerk wordt één keer per maand ingenomen door de jongeren. De eerstvolgende jongerenbijeenkomst vindt plaats op vrijdagavond 21 juni van 19.30 u tot 21.00 uur. Je bent van harte welkom! In het bijzonder de tieners die de week ervoor gevormd zijn. Hopelijk tot 21 juni!

*Sjoerd Zuidersma, pastoraal werker*

## Colofon Parochie H. Thomas

Website van de parochie: [www.heiligethomas.nl](http://www.heiligethomas.nl)

### Pastoraal team

*Pastoor Ruud Visser*

[r.visser@heiligethomas.nl](mailto:r.visser@heiligethomas.nl), tel. 06 20618148

*Pastoraal werker Lâm T. Nguyen*

[lt.nguyen@heiligethomas.nl](mailto:lt.nguyen@heiligethomas.nl), tel. 06 22087370

*Pastoraal werker Sjoerd Zuidersma*

[s.zuidersma@heiligethomas.nl](mailto:s.zuidersma@heiligethomas.nl), tel. 06 22086108

*Secretaris pastoraal team*

[pastoraalteam@heiligethomas.nl](mailto:pastoraalteam@heiligethomas.nl)

### Parochiebestuur

#### **Bereikbaarheid**

Secretaris van het parochiebestuur

Paradijslaan 6, 2405 CC Alphen aan den Rijn

Tel. 071 3413723, [secretaris@heiligethomas.nl](mailto:secretaris@heiligethomas.nl)

Voor verdere informatie zie de website van de parochie.

#### **Betalingen**

Rabo, rekeningnr. NL42 RABO 0301 6015 93

t.n.v. R.K. Parochie Heilige Thomas te Alphen aan den Rijn

### Centraal secretariaat

Paradijslaan 6, 2405 CC Alphen aan den Rijn

Tel. 0172-475975, [centraalsecretariaat@heiligethomas.nl](mailto:centraalsecretariaat@heiligethomas.nl)

Bereikbaar: ma t/m vr 09.00-12.00 uur

### Gegevens parochiekernen

Zie voor contactgegevens en bankrekeningnummers voor misintenties en kerkbijdragen de colofons van de afzonderlijke parochiekernen.

### Parochiële Caritas Instelling (PCI)

#### **Bereikbaarheid**

Secretaris van het bestuur PCI

Paradijslaan 6, 2405 CC Alphen aan den Rijn

[pci@heiligethomas.nl](mailto:pci@heiligethomas.nl)

Voor verdere informatie zie de website van de parochie

#### **Betalingen PCI**

Rabo, rekeningnr. NL74 RABO 0391 6038 25 t.n.v.

RK Parochiële Caritas H. Thomas te Alphen aan den Rijn

### Datum volgende parochieblad en aanleveren kopij

Het volgende parochieblad komt uit op 4 juli 2019.

Kopij uiterlijk 21 juni 2019 digitaal aanleveren bij de redactie. Kopij-adres: [redactieparochieblad@heiligethomas.nl](mailto:redactieparochieblad@heiligethomas.nl)

### Voorwaarden aanleveren kopij

- in Word en niet opgemaakt

- max 350 woorden en altijd ondertekend

De redactie behoudt zich het recht voor de kopij in te korten of aan te passen.

### Bezorging

Opmerkingen en klachten over de bezorging graag melden aan het secretariaat van de betreffende parochiekern.

Vormgeving: Grafitas

Drukwerk: DecaPrint